

Klaterend gezang

Een vrolijk geklater
Van helder schoon water
Het zingt zijn eigen lied
En steeds klinkt dit refrein
Wijs met Water zijn

Gedolven grachten
gaven Delft naam en leven
met bier uit water

Bladeren vallen
boom na boom na boom na boom
water... water... dorst.
Ik wil voor je zijn als de zee

Na uren zweten
op een snikhete dag: Plons!
Eindelijk water!

Water
Spiegelende
waterspiegel

Water
Gewoon?
BUITENGEWOON

Zee
Waterdamp
Regen
Rivier
Zee

Noord , Oost , Zuid en West
Het gaat met de aarde niet zo best
Wanneer wij de signalen blijven negeren
Gaat de natuur ons een lesje leren
Want het mis gaat vroeger of later
Dat staat als een paal boven water

De goede raad : eerst water , de rest komt later
Bezorgd ons , onbedoeld , mogelijk een flinke kater

Respect

Het water komt, het water gaat, een continue proces
Tsunami, of droogte, niet te stuiten door wéér een congres
Respect voor het water, een taak voor ons allemaal
Geenszins eenvoudig, maar domweg cruciaal

Gezicht op Delft

Bruingebrande bovenlijven in een boot
De geest van de tijd bedruppelt mijn blik
Hier rusten roestige fietsen en stille scherven
Vanaf een vrolijk bevolkte oever
stuur ik een schuchtere groet naar Vermeer.

De zee geeft leven.
Wij nemen leven van zee.
Wanneer is ze leeg ?

Soms is een druppel net teveel
Soms dragen we water naar de zee
Laten we varen op het bootje van onze dromen
en reikhalzend uitzien naar de zomer die gaat komen

Ik kan de zomer voelen
Laat mij voor jou als het water zijn
en in duizend golven over je heen spoelen

Wat je niet wilt geef je aan me mee
Ik wil voor je zijn als het water
levend in het moment, zonder later

Wateroppervlak
Kabbelend, glad, met rimpels
Spiegeling van Delft

Water uit de kraan een storing wordt verholpen en er is weer water,
water uit de kraan.
Gewoon!! Gewoon???

Want wij weten er is niet overal in de wereld gewoon water uit de kraan,
daar is het niet gewoon gewoon water uit de kraan!

Geen kleur en geur
maar schilderachtig mooi
en heerlijk van smaak
water
Of: Hoe kan het dat iets zonder kleur en geur, zo lekker smaakt?

WAT is ER
WAT is ER
WAT is ERtoch veel
WATER in NEDER-regen-LAND!

Water spettert, sprankelt en verfrist.
Water stroomt, sleurt en omringt.
Water klettert, verrast en bedreigt.
Water druppelt, bevriest en verdwijnt.
Water is vijand en water is vriend.
Dat is waarom water
onze aandacht verdient.

Kan er uren
naar uren
zelden stil
eigen wil
legt je in de luren

Te veel, of te weinig?
het is echt geinig
elke dag bijzonder
zelden kopje onder
blijft een wonder!

Hymne van Delft

<https://www.youtube.com/watch?v=3LAFd8U34vY>